

In memoriam Rajiv Chafekar

24 mei 2017 overleed tot ons groot verdriet Rajiv Chafekar, de vrolijke lieve warmhartige grondlegger van zijn en onze Stichting Aashiyana.

Rajiv had een wens; samen met Sandra zocht hij naar een manier om aan zijn geboorteland, hun geliefde India, een stukje welvaart te schenken. Een stukje van de mogelijkheden en kansen die zij hun eigen kinderen hebben kunnen bieden hier in Nederland. Tijdens hun bezoeken aan India zagen zij met eigen ogen hoe anders het leven is voor ontelbaar veel kinderen in India en staken zij direct de handen uit de mouwen om te helpen. Om het tij te keren voor hen wiens kansen beperkt worden door armoede, gebrek aan gezonde voeding, gebrek aan onderdak en veiligheid, gebrek aan scholing, gebrek aan sociale zekerheden.

Het verlangen groeide om hun hulp structureel vorm te geven. Zodat ook tijdens Rajiv's en Sandra's oude dag en daarna, een deel van deze kansarme kinderen in India een veilig, goed, 'warm' onderkomen (een Aashiyana) en onderwijs kunnen krijgen.



Ongeveer twee jaar geleden zijn Rajiv, Sandra, Parveen, Michiel, Ruudt en Karin voorzichtig-aan begonnen om deze wens vorm te geven. Zoals u weet gingen we in september 2016 officieel als Stichting Aashiyana van start. Helaas had Rajiv reeds ernstige problemen met zijn gezondheid gekregen. Desondanks heeft hij duidelijk zijn stempel gezet, als grondlegger en als bestuurslid, en sparen we nu voor een veilig, goed onderkomen voor de weeskinderen die opgevangen worden en onderwijs krijgen in huize Anubhuti in de stad Indore. Inmiddels hebben we al een aardig bedrag ingezameld via acties en donateurs.

We zijn Rajiv dankbaar dat hij ons betrokken heeft bij zijn wens, deze dankbare klus, waarmee we samen met hem ons steentje bijdragen aan het verbeteren van de levenskwaliteit van jonge mensen in Indore, in het mooie India. We hopen dat het zal uitpakken als een steentje dat je op het water ketst. Dat het een steeds grotere kring zal vormen van positieve veranderingen en kansen.

We zullen Rajiv's enthousiasme, humor, zorg en gedrevenheid erg missen. Maar hij zal in onze herinneringen de man zijn die het eerste steentje ketste. Wij gaan door om zijn liefdevolle wens uit te laten komen!

Namens het bestuur van Stichting Aashiyana

Doelstelling

Stichting Aashiyana heeft als doel om kansarme kinderen een goed en veilig onderdak te bieden. Dit is helaas in India nog geen vanzelfsprekendheid. Een groot deel van de bevolking leeft in armoede; veel kinderen, veelal meisjes en kinderen met een handicap, leven als wees op straat, in schrijnende omstandigheden en aan hun lot overgelaten.

Gelukkig zijn er plaatselijke initiatieven om deze kinderen op te vangen en een thuis te bieden. Stichting Aashiyana ondersteunt, stimuleert en helpt bij de uitvoering van dergelijke kleinschalige projecten in de stad Indore, in de deelstaat MadyaPradesh, midden in India.

Ons eerste project wat wij willen ondersteunen is de stichting Anubhuti. Dit is een lokale stichting in Indore die meervoudig gehandicapte kinderen een goed en veilig thuis biedt. Zij hebben dringend onderdak nodig om de ruim 50 kinderen die ze nu opvangen te blijven helpen. Wij zijn dan ook druk bezig om dit te willen realiseren. Eigen grond + de bouw van het huis, daarvoor is maar liefst een bedrag van €85.000 nodig.



We hebben al een aantal mooie acties mogen omarmen en zijn we druk bezig nieuwe acties op te zetten. Heb je ideeën, suggesties of wil je als vrijwilliger meedenken en je inzetten voor dit goede doel? Neem contact met ons op via onderstaande gegevens.

Contact met Stichting Aashiyana

E-mail: info@stichtingaashiyana.nl | Web: www.stichtingaashiyana.nl

Rekeningnummer: NL 56 RABO 0311 7532 64

Voorzitter: Parveen Chafekar

Secretaris: Karin Mol-Bollen

Penningmeester: Michiel Beerens

Bestuurslid: Sandra Chafekar - Santokhi

Bestuurslid: Ruudt Mol



Updates

Voor de bestuursleden van Stichting Aashiyana was 2017 een pittig jaar, maar zijn we van plan om weer volop te knallen in 2018! En door te pakken op wat zo belangrijk is en waar wij voor staan met jullie en elkaar. De kinderen van Huize Anubhuti in India een thuis kunnen geven!

Maart/December 2017 Huize Anubhuti

Onze voorzitster Parveen is samen met haar ouders en bestuursleden Sandra en Rajiv nogmaals in India geweest en hebben weer een kijkje genomen bij Huize Anubhuti, het lokale project wat we namens Stichting Aashiyana ondersteunen. Inmiddels, December 2017, is gebleken dat Huize Anubhuti heeft moeten verhuizen naar een andere locatie omdat het vorige pand gesloopt zou worden. Helaas zitten ze nu in een (nog) duurder pand, maar zijn de voorzieningen gelukkig iets beter geworden. In Maart hebben we, namens Ruudt & Karin Mol-Bollen een laptop kunnen schenken aan Huize Anubhuti en tevens hebben we een grote zak met pleisters, verband en ontsmettingspullen kunnen doneren.



Opbrengst TypTienTweeNL

Onze secretaris, Karin, is co-auteur en organisator voor NL van een typcursus die speciaal ontwikkeld is voor kinderen met dyspraxie en/of andere leeruitdagingen. Haar bescheiden deel van de opbrengst van de Nederlandse trainerscursussen komt volledig ten goede aan onze Stichting Aashiyana.

Twee jaar geleden kwam er vanuit Nederland interesse voor deze bijzondere typcursus. Omdat in Nederland met een ander toetsenbord gewerkt wordt dan in België, heeft Karin samen met de hoofdauteur, Wendy Peerings, de TypTienTwee-methode omgezet naar het in Nederland gebruikte Qwerty-toetsenbord. In november 2015 volgde een eerste groep cursisten de "TypTienTweeNL"-trainerscursus. Deze is onlangs financieel afgehandeld. € 126,47 mocht Stichting Aashiyana hiervan op haar rekening bijschrijven. De tweede cursus heeft op 13 juni jl. plaatsgevonden, met méér cursisten. Deze is inmiddels ook financieel afgehandeld en had een opbrengst van € 140,49. Totaal heeft de "TypTienTweeNL"-trainerscursus een bedrag van € 266,96 gedoneerd!

Mocht u geïnteresseerd zijn om trainer te worden van deze typcursus, of iemand (scholen, coaches, remedial teachers, oefentherapeuten etc.) hiervoor willen tippen... graag!

Meer informatie vindt u op

<http://www.jouwleerstijl.nl/2hands4kids-qwerty-trainers.html>

Of heeft u kinderen die het typen met 10 vingers nog niet beheersen? Deze typcursus is superleuk voor alle kinderen, vooral groep 6 t/m 8. Kijk welke trainer bij u in de buurt zit.



Mei 2017

Rajiv had 1 wens en dat was dat we met onze stichting een positieve bijdrage zouden leveren om kansarme kinderen in India te helpen en te blijven helpen. Rajiv had niets met bloemen en wilde op zijn uitvaart deze dan ook liever niet, in plaats daarvan wilde hij graag dat mensen geld zouden doneren aan onze stichting waar hij zich met hart en ziel inzette om een positieve verandering tot stand te brengen.

Dankzij alle lieve familie, vrienden en kennissen heeft mijn vader ook na zijn overlijden een mooie bijdrage bij elkaar weten te krijgen, namelijk €1304,-

Doelshop.nl

Via de website: <http://stichting-aashiyana.doelshop.nl/> kun je zonder extra bijkomende kosten ons goede doel sponsoren door via de website je aankopen bij vele bekende webshops, zoals Bol.com, Wehkamp.nl, Coolblue.nl, Vliegtickets.nl, AliExpress, IciParisXL en vele anderen te doen.

De prijzen van de producten zijn hetzelfde én er zitten geen extra kosten vast voor de shopper. Shop jij mee voor Stichting Aashiyana? Hoe werkt het.

1. ga naar <http://stichting-aashiyana.doelshop.nl/producten>
 2. Maak een account aan via de knop "Mijn Account" -> "Ik ben nieuw"
 3. Kies (nogmaals) voor het goede doel Stichting Aashiyana. Deze wordt nu standaard aan je eigen account gelinkt zodat je die niet steeds hoeft op te zoeken.
 4. Zoek de webshop waar je wil shoppen. Hier word je naar doorgestuurd en via de link naar de webshop wordt de donatie naar Stichting Aashiyana gedaan.
 5. Ga lekker shoppen 😊
- Ben je klaar met shoppen en heb je alles afgerekend? Dan krijg je nog een bevestigingsmail van doelshop.nl wat jouw bijdrage voor Stichting Aashiyana is geweest. Veel Shopplezier!

Momenteel staat de teller van Doelshop.nl al op €182,-

Crowdfunding 4just1

Vanaf de start van de stichting hadden we ook een crowdfunding pagina opgezet. Dit om zo onze doelgroep zo breed mogelijk te trekken. De website 4just1 heeft door groot onderhoud aan hun website alle lopende crowdfunding acties moeten afronden en uitbetalen.

Hoewel crowdfunding voor ons niet de meest hardlopende donaties binnenhaalt mogen we zeker niet ontevreden zijn met een opbrengst van €127,74. Dankjewel gulle gevers via 4Just1!

Dutch Design Week 2017



21-29 Oct. 2017

Ook dit jaar hebben we bij de Dutch Design Week ons gezicht laten zien en dit is gelukkig niet ongemerkt aan de bezoekers voorbij gegaan! Alle donaties tijdens de Dutch Design Week hebben ons weer een stapje dichterbij ons doel gebracht. Dankjewel!



Naast alle mooie individuele projecten willen we graag ook alle donateurs bedanken voor alle donaties die we hebben mogen ontvangen! De teller, na ruim 15 maanden als actieve stichting bezig te zijn, staat op:

Tussenstand per 30 december 2017



Wij sluiten een bijzonder 2017 af en willen graag alle mensen dichtbij en ver weg bedanken voor alle steun, persoonlijk en via de stichting. Wij gaan in 2018 weer een aantal mooie acties vormgeven en zullen jullie via onze Facebookpagina, website en nieuwsbrief graag op de hoogte willen houden!



**Stichting Aashiyana wenst
iedereen een goed en gezond
2018!**

Wil jij het nieuwe jaar ook goed starten? Word (vaste) donateur voor Stichting Aashiyana en help kinderen in India aan een warm thuis en betere toekomst!

Meer info: www.stichtingaashiyana.nl



Hoe kun jij Stichting Aashiyana helpen?

Ben je enthousiast geworden van alle mooie genoemde initiatieven en wil je ook een bijdrage leveren? Dat kan op verschillende manieren!

Stichting Aashiyana heeft al een aantal vaste donateurs. Wil jij ook een vaste donateur worden dan kun je dit via jouw eigen bank en internet bankieren zelf instellen.

Heb je een goed idee? Laat het ons weten en wij zullen je zoveel mogelijk proberen te helpen door bekendheid te geven via onze facebook en website pagina en als het nodig is kunnen we zelfs kijken of we posters, kaartjes of folders ter beschikking hebben om uit te delen. Hebben ze bij jou op het werk een goede doelen potje? Misschien kun jij Stichting Aashiyana aandragen om sponsorgeld via je werk te verkrijgen.

Weet je andere goede acties? Vertel het ons!

Contact met Stichting Aashiyana

E-mail: info@stichtingaashiyana.nl | Web: www.stichtingaashiyana.nl |

Facebook: <https://www.facebook.com/stichtingaashiyana/>

Rekeningnummer: NL 56 RABO 0311 7532 64

KVK-nummer: 66667488

Voorzitter: Parveen Chafekar - Parveen@stichtingaashiyana.nl

Secretaris: Karin Mol-Bollen - Karin@stichtingaashiyana.nl

Penningmeester: Michiel Beerens - Michiel@stichtingaashiyana.nl

Bestuurslid: Sandra Chafekar-Santokhi - Sandra@stichtingaashiyana.nl

Bestuurslid: Ruudt Mol - Ruudt@stichtingaashiyana.nl